

10-10-2014



Nieuwszender boom via satelliet

Alle conflicten in de wereld zorgen er voor dat het aantal nieuwszenders via de satelliet booming is. De satellietkijker ontvangt verreweg de meeste nieuwszenders en vaak ook als eerste. Opvallend is dat nieuwszender CNN, groot geworden tijdens de Golfoorlog, daar het meeste onder lijdt. Het is geen toeval dat moederbedrijf Turner Networks tien procent van het personeelsbestand ontslaat.

Het aantal Arabischstalige nieuwszenders is al bijna niet meer te tellen, maar Al Jazeera trekt in Europa veruit de meeste kijkers. Kijkers in Europa die zelf uit het Midden-Oosten afkomstig zijn gebruiken de schoteltelevisie ook voor nieuwszenders uit Irak, Iran (het hele Irib Pakket inclusief Press TV keerde ook alweer terug op de Hotbird), Syrië en zenders uit de diverse golfstaten. Deze zijn ondermeer via de Eutelsat 13 oost (ook wel Hotbird) te bekijken. Interessant voor de Nederlandse en Belgische kijker zijn met name de Engelstalige nieuwszenders. Naast Press TV en Al Jazeera is recent de zender Ukraine Today opgedoken via 13 graden oost. Dit is in feite een transformatie van Jewish News 1. Die zender was al redelijk propagandistisch, maar de eigenaren en investeerders hebben wegens het dramatische conflict in oost-Oekraïne besloten om er een tegenhanger van Russia Today van te maken. i24News is er ook nog als nieuwszender die vanuit Israël opereert. Intussen verscheen via de 13 oost ook Belarus 24 ten tonele. Ook deze zender brengt veel nieuws maar dan vanuit Wit-Russisch perspectief. Al deze zenders proberen de kijker hun visie op het nieuws voor te schotelen.

Russia Today heeft, ongetwijfeld met goedkeuring van Vladimir Poetin zelf, nog veel meer financiële middelen

van de overheid, van het Kremlin, tot haar beschikking gekregen dan al het geval was. De zender heeft al een leegloop van journalisten gekend die het niet eens zijn met de propagandistische aard en het verdraaien van veel feiten. Russia Today stelt dat het juist datgene laat zien wat de waarheid is en wat zenders als BBC, Sky en CNN daarom liever niet laten zien. Russia Today is er in diverse talen, waarvan de Spaanstalige en Engeltalige versie zelfs in HD via de Astra 1 en de Eutelsat 13 zijn te ontvangen. Daarnaast is Russia Today ook nog actief met een Arabischstalige versie. Wie zich ook in de "nieuwsstrijd" mengt is de BBC met zenders als BBC Arabic, BBC Persian en bijvoorbeeld BBC Worldservice Afghanistan. Deze zenders hebben een deel van het budget van de normale Engelstalige BBC Worldservice opgeslokt. Ze hebben als doel om de bevolking van landen waar conflicten zijn te voorzien van nieuws met een ander geluid dan de nationale propagandazenders.

Onze redactie wil de grootste en voor velen onbekende aanrader de lezer niet onthouden: MSNBC is de enige echte Amerikaanse zender (CNN is bij ons grotendeels een Europese versie) die hier vrij te ontvangen is en in haar berichtgeving niet in extremen vervalft zoals het republikeinse Fox News Channel dat doet. MSNBC is weliswaar vooral democratisch georiënteerd en daarmee niet al te kritisch over het beleid van president Obama. MSNBC is te ontvangen via de Telstar satelliet op 15 graden west (12509 Ghz, - Horizontaal - DVBS - SR 3198 - FEC 7/8). Ontvangst kan via losse schotel (meer dan 60cm) of opstellingen als Bigsat en Wavefrontier en natuurlijk draaibare installaties.